



Bertram Lus digt om venskab ved Talefest

Taler

Bertram Noan Meldgaard Lu
Gymnasieelev

Dato

30. september 2022

Sted

Skamlingsbanken

Omstændigheder

Pausemarkeringer og parentetiske kommentarer er indsat af taler (red.).

Håb for en bedre fremtid

Hej Kolding

Jeg hedder Bertram Lu, og jeg vil gerne fortælle jer lidt om en af mine venner

En af mine venner, som jeg mener kunne trænge til en bedre fremtid

En bedre fremtid, hvor han er mindre hård mod sig selv

En bedre fremtid, hvor han endda måske er lykkelig

En bedre fremtid, hvor han har håb

(Lille pause)

Dette er et digt til ham, som jeg har skrevet for at fortælle, hvordan jeg ser hans situation

Hans situation, som har stået på et stykke tid

Hans situation, som er forfærdelig at se på ude fra

Hans situation, som jeg håber bliver bedre

(Lille pause)

Det her digt er til ham, men jeg håber, at der også er andre som kan få gavn af det

Måske endda nogen, som gennemgår noget lignede

Og til dem, så håber jeg at I også får det bedre.

(Lille pause)

”Nu starter digtet”- (sagt med et smil)

Du tvivler og overtænker

Og det, er dit livs tunge lænker

Dine negative tanker

Har gjort, så dit liv, har sat anker

Det er stillestående, og du kommer ikke videre

For dit hoved fungerer som et fængsel

Og du kan ikke finde, og eller har adgang til din længsel

Jeg har ondt af dig min kære ven

For du prøver at flygte, igen og igen

Men uden held

For, det er som om, at du har gæld

Gæld til en ond kræft, som du betaler

Ved at sælge dig selv

Det gør ondt at være vidne til

Det er et grusomt spil

Et spil uden en vinder

Det eneste der sker

Er

At du langsomt forsvinder

Jeg har prøvet at hjælpe

Prøvet at gøre, så du bliver bedre

Prøvet at gøre, så du ikke skader dig selv

Prøvet at gøre, så du kan se det jeg ser

Men jeg ved ikke, hvad jeg kan gøre mer'

For jeg mærker ikke en forbedring

Du besøger stadig saksen

Og det hænder ofte om aftenen

Du skærer dig selv

Og det skærer mit hjerte

For, jeg kan ikke klare at se dig i mer' smerte

Jeg vil være der for dig

Jeg vil gøre så livet er en leg

Men jeg er kun mig

Jeg vil aldrig give op

På dig min ven

For du er den

Den jeg holder kær

Og du vil aldrig være mig til besvær

Jeg ønsker kun det bedste for dig

Ønsker dig et værdigt liv, med glæde og latter

Og det håber jeg, at du fatter

Men jeg ved ikke, hvordan vi skal opnå det

Jeg ved ikke, hvordan du bliver glad

Eller hvordan vi får fjernet dit selvhad

Jeg ønsker, at du får det fint, og ikke pint!

Men indtil jeg har fundet et svar

Så håber jeg, at du er klar

Klar over, alt det du har

Du har venner, som er her til at støtte

Og du har mig, der aldrig vil stoppe med at beskytte!

(Lille pause)

”Det var det”

Tak for at lytte

Og jeg håber, I får en god aften.

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Tags

Talefest

URI

<https://www.dansketaler.dk/tale/bertram-lus-tale-ved-talefest-2022>