



Danmark atter frit

De tyske Tropper kapitulerede i Gaar i Danmark, Holland og Nordvesttyskland

Ubeskrivelige Jubelscener i København — Frihedskæmpere paa deres Poster i Kapitulationsøjeblikket

Danmark er atter frit! I den danske Radioudsendelse fra London Kl. 20.37 i Aftes brød Speakeren pludselig af for at meddele, at det netop var blevet meddelt fra Generalfeltmarskal Mongomerys Hovedkvarter, at de tyske Tropper i Danmark, Holland og Nordvesttyskland havde kapituleret.

I samme Sekund, Nyheden var naet ud fra Højtalerne, løftede sig et mangelstemt Jubelskrig over København, — det bredte sig fra Kvarter til Kvarter, fra Gade til Gade og stod snart som en brusede Tone over Hovedstaden.

Ny dansk Regering, Buhl Statsminister, Christmas Møller Udenrigsminister

Faa Minuter efter var Titusinder af Mennesker i Løb mod Amalienborg. Her næsten druknede de danske Betjente i Omfavnelser, og Kongens fire Adjutanter kom frem ved de fire Afspærringer og bragte Kongens Hilsen.

En ny dansk Regering er dannet. Statsminister er Vilh. Buhl, Udenrigsminister Christmas Møller. Regeringen er sammensat af Repræsentanter for Frihedsfronten og de politiske Partier. Regeringen forelægges hurtigst muligt Kongen til Underskrift.

Kongen vil overvære Søndagens Aabning — for første Gang efter Genforeningen.

De tyske Tropper rundt om i Landet mødte Kapitulationen forvirrede og usikre — de fleste Steder kastede de Vaabnene, spurgte Forbipasserende, hvad der skete, og sluttede sig derpaa til Hurraraabene. Enkelte Steder forsøgte de Kamp, men nedkæmpedes af Frihedskæmperne.

Kampen om Politigaarden og tyske Kaserer

Sent i Aftes HYO- og HIPO-Folk og enkelte tyske Polititropper havde forskanset sig.

Engelske Tropper rykker i Dag Kl. 8 ind i Jylland. En allieret Militærkommission ankommer i Formiddag til København.

De danske Styrker fra Sverige ankommer i Nattens Løb til Københavns Havn under Flyverdækning.

Opraab fra Frihedsraadet

I LØBET af Aftenen udsendtes der fra det danske Frihedsraad et Opraab til den danske Befolkning, hvori det blev understreget, at det danske Folks Befrielse ogsaa var det danske Folks Værk. „Vi har kæmpet for et frit, et nyt, et bedre Danmark. Lad os i Fællesskab fortsætte denne Kamp. Leve Danmark.“

Samtidig udsendtes et Opraab fra Frihedsraadet Kommandoudvalg om, at Ansvaret for Ro og Orden i Landet i den øjeblikkelige Situation vilde blive varetaget af Modstandsbevægelsens Styrker.



Allerede faa Minutter efter Radioens Budskab om Danmarks Befrielse bølgede Strømmen af Mennesker gennem Gaderne. Unge og gamle løb af Sted i Begejstring, Cyklister fo'r om Kap mod Byens Pladser, og alle Biler blev besat af de ellevilde Københavnerne. En Snøs Mennesker paa en almindelig Personbil var ikke noget Særsyn, og det var helt ubegribeligt, at Chaufførerne overhovedet kunde manøvrere.



Uden Censur

NAAR Nationaltidendes Læsere i Dag faar deres Avis i Haanden, er det atter et Blad, der kan skrives frit. Med den genvundne nationale Uafhængighed er al tysk Censur og alle tvangsindlagte Artikler forsvundet.

Vi ved, at vore Læsere har kendt Forholdene for al dansk Bladvirksomhed lige saa nøje som vi selv. Hvad det har været muligt for os at skrive mellem Linierne, er blevet opfattet i den rette Aand; men først nu, efter fem Aars Forløb, er det muligt igen at behandle Forholdene rundt om os, som vi selv ønsker det.

I dette Nummer af Nationaltidende og de nærmest følgende vil der blive gjort Rede for lidt af det, der er sket i Danmark under Besættelsen.

Idet vi staar paa Tærskelen til et nyt Afsnit i Danmarks Historie, bringer vi vore Læsere vor Hilsen og Tak, fordi de i Krigens Aar er sluttet op om Bladet og trods al Undertrykkelse af fri Tanke og Tale har syntes, at de kunde hoste noget Udbytte i vore Spalter.



Feltmarskal Montgomery, der gav Meddelelse om Befrielsen af Danmark.

Kongen taler Kl. 12

Kongen taler i Dag Kl. 12 i Radio til det danske Folk efter Udnævnelsen af Ministeriet.