



# Linn Sanders tale "Frihed fra det digitale tyranni" ved Talefest Syd

**Taler**

Linn Sander  
Elev på Alssundgymnasiet  
Sønderborg

**Dato**

16. april 2024

**Sted**

Odense Centralbibliotek

Kære venner, lærer og alle jer der lytter til denne tale.

I dag vil jeg dele en drøm med jer. En af mine største drømme. En af rigtig mange andres største drøm. En drøm om en verden, hvor vores digitale liv ikke er snæret ind af usynlige bånd og forstyrret af konstante afbrydelser. Kan I forestille jer det? En verden, hvor vores opmærksomhed ikke er fanget i et uendeligt scroll, men i stedet er fokuseret på det, der virkelig betyder noget.

Begyndelsen af denne drøm udspringer af en simpel erkendelse, en erkendelse af vores moderne dilemma, der har sneget sig ind i vores liv som en lydløs skygge. Vi lever i en tid, hvor vores skærme ofte er mere nærværende end de mennesker, vi elsker. Det er som om, vi er fanget i et digitalt hamsterhjul, der konstant drejer rundt i jagten på det næste hit af information eller underholdning.

Vi er blevet ubevidste slaver af vores egne opfindelser. Det er tid til at træde et skridt tilbage, reflektere over vores digitale virkelighed og spørge os selv: Er vores nærvær virkelig, eller er det blot digitalt? Det digitale fængsel, vi har omkring os, kræver en nøgle af bevidsthed og handling. Kun sådan kan vi bryde ud af denne digitale indespærring og genfinde friheden til at værdsætte de virkelige øjeblikke i livet.

Midt i denne drøm ser jeg en visionær forandring. Forestil jer det som at navigere gennem en verden, hvor vi undgår at blive oversvømmet af meningsløs støj. En verden, hvor vi genopdager dybden i vores forbindelser, der strækker sig ud over blot Wi-Fi-forbindelser. Jeg forestiller mig, at vores teknologi bliver som en pålidelig paraply, der skærmer os mod regnen af unødvendige notifikationer og ligegyldige snaps. Vi kan skabe et rum, hvor vores tid og opmærksomhed

bliver behandlet som dyrebare ressourcer, lige så værdifulde som gullet i vores daglige liv, og vi vil ikke spille dem på overflødige distraktioner.

For at realisere denne drøm er vi nødt til at ændre vores adfærd. Vi skal indse, at det ikke er nok at være online hele tiden. Det handler om at være til stede i øjeblikket og værdsætte de virkelige forbindelser, der former vores liv. Vi skal tage kontrol over vores teknologi og ikke omvendt.

Lad os skabe en kultur, hvor det er acceptabelt at sætte telefonen fra sig og lade den være.

Hvor et ægte møde ikke er i et virtuelt rum, men ansigt til ansigt. Hvor vi ikke ser verden gennem et filter, men oplever den i al sin kompleksitet og skønhed.

Til slut i denne drøm ser jeg et samfund, der har frigjort sig fra den digitale tyranni. Et samfund, der har genopdaget glæden ved offline liv og ægte menneskelig kontakt. Lad os arbejde sammen for at skabe denne drøm til virkelighed. Lad os være modige nok til at udfordre status quo og skabe en fremtid, hvor vores teknologi tjener os, ikke styrer os.

Så lad os drømme stort og handle beslutsomt. For det er kun gennem handling, at drømme bliver til virkelighed.

Tak.

**Kilde**

Manuskript tilsendt af taler

**Kildetype**

Digitalt manuskript

**Tags**

Agitationstale, Talefest

**Relateret**

Anna Bjerre Johansens tale ved Talefest Syd  
16. april 2024

Aviaya Marie Hjortsbjerg Andersens tale "Ikke til salg!" ved Talefest Syd  
16. april 2024

Emilie Muff Kofoeds tale "Frem fra skyggen og ud i lyset" ved Talefest Syd

16. april 2024

Katrine Møller List Nielsens tale "Damp-barnets drøm" ved Talefest Syd  
16. april 2024

Lulu Nicoline Lunds tale "Mit håb" ved Talefest Syd  
16. april 2024

Lisa Ahrenkiel Fries-Alstrups tale "Lad perfektionskulturen fejle" ved Talefest Syd  
16. april 2024

**URI**

<https://www.dansketaler.dk/tale/linn-sanders-tale-frihed-fra-det-digitale-tyranni-ved-talefest-syd>