



Tine Høegs nytårstale

Taler

Tine Høeg
Forfatter

Dato

31. december 2020

Sted

DR-byen

Omstændigheder

Talen blev transmitteret i programmet "DR2 Nytårskoncert - 1000 musikalske flyvekys og et nytårsfortsæt".

For talen modtog Tine Høeg prisen Årets Danske Tale 2021.

Jeg drømte i december

at det blev meldt ud

på et pressemøde

at fra nu af ville det altid være nat

statsministeren var bleg men fattet

jeg vil tale om et mørkt og mærkeligt år

dødslys og kurver, smittetal

druk og afsindig længsel

ét langt maskebal i metrosystemet

og skærme så bløde som hud

midt i dette inferno stod jeg i morges

i et lysende køkken

og dryppede honning

på to børns havregrød
jeg er lige flyttet sammen med en mand
og hans datter og søn
jeg har fået en familie
her i ensomhedens år
hvor andre har mistet alt
mit hjerte rører på sig
mens det regner med døde mink
det er forvandlingens år
vanviddets år
jeg trådte ud på gaden i marts
og ind i en gyserfilm
zombier i supermarkederne
lastbiler med lig på nethinden
en ny og svimlende frygt
for at alt vil styrte
og jeg blev ramt af en slags dødseufori
der stadig raser i min krop
giv mig vodkashots og pailletkjole på!

lad alle propper springe
jeg vil danse katastrofen i møde
hvad er det for en drift i mig?
i april kom solen væltende
for at lyse sorgen op
det blødende samfund
pengene der fosser ud af statskassen
og syrenerne blomstrede vildt
foran mit vindue i juni
syrenerne har ikke brug for
hjælpepakker
vi har brug for kunst
en kæmpestor diamantrespirator
der holder menneskesjælen i live
du skal bare vide at alle mænd
på det her sted gerne vil kneppe dig
hviskede en ældre kollega i mit ungpigeøre
dengang jeg var lærervikar på en folkeskole
og vi har brug for den flod

der løber sammen lige nu
under de ældgamle magtstrukturer
varm og brusende, mangestemmig
se, den rejser sig som en bølge
af mælk og blod
en gigantisk kvindelig orgasme
og sprøjter op gennem asfalten
natten slår revner, noget nyt er på vej
frit og glitrende
der er fire timer tilbage af dette år
og tredive sekunder af min tale
tiden
bliver selvlysende i december
og trådene
mellem tiden og os
mit glimmermundbind matcher
min kærestes datters hårelastik
man kan godt se at vi to er i familie, Tine
sagde hun og tog min hånd i Rema 1000

vi er viklet ind i hinanden
over hele verden
vi trækker vejret med det samme bryst
det er dét
der står skrevet med neon i nytårsnatten
og vi er aldrig blevet lovet noget
andet end døden
jeg ved det godt:
vaccinen er her
den venter på os i fryseboksene
det sitrer i forsøgsmusenes årer
abernes øjne lyser
jeg ved det godt:
vi får lov til at danse og drømme
nogle tusind år endnu

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Tags

Modtager af Årets Danske Tale, Nytårstale, Udvalgte alternative nytårstaler

Relateret

Tine Høegs tale ved modtagelsen af Årets Danske Tale
9. december 2021

URI

<https://www.dansketaler.dk/tale/tine-hoeegs-nytaarstale-2020>